

Maandag 2 april 2018 : Kemmelbergtocht – Kemmel

Startplaats : O.C. De Gaper
Reningelststraat 35, 8950 Heuvelland (*Kemmel*)

Afstanden en starturen :

07u00 tot 15u00	5,3km & 9,3km & 12,3km
07u00 tot 13u00	16,5km
07u00 tot 12u00	22,9km
07u00 tot 11u00	28,8km
07u00 tot 11u00	34,6km

Aankomst : Aankomst dient bereikt vóór 18u00

Inschrijvingsprijs :

Federatieleden :	1,10 EUR
Niet-federatieleden :	1,50 EUR

Kemmelbergtocht – Kemmel

De Kemmelberg is een heuvel bij het dorp Kemmel en is met zijn 156 meter het hoogste punt van de provincie West-Vlaanderen. De heuvel ligt een half kilometertje ten zuidwesten van het dorpscentrum van Kemmel, op de grens met de deelgemeenten Loker en Dranouter. Het is één van de getuigenheuvels van het West-Vlaams Heuvelland. Op de flank ontspringt de Kemmelbeek. De Kemmelberg is, net als de meeste heuvels in de omtrek (zoals Rodeberg, Zwarteberg, Scherpenberg en Katsberg) ontstaan uit een duinenformatie toen de Noordzee nog tot daar landinwaarts kwam. In het duinenzand zat heel wat ijzer. Dit vormde door oxidatie met het zand zandsteen. Zo hebben deze heuvels de tand des tijds doorstaan. De Kemmelberg is een onderdeel van de zogenaamde centrale heuvelkam in het Heuvelland. Deze bestaat daarnaast uit de Watenberg, Kasselberg, Wouwenberg, Katsberg, Boeschepeberg, Kokereelberg, Zwarteberg, Vidaigneberg, Baneberg, Rodeberg, Sulferberg, Goeberg, Scherpenberg, Monteberg en Lettenberg. Ten zuiden van deze heuvelkam bevindt zich het stroomgebied van de Leie, ten noorden van deze heuvelkam het stroomgebied van de IJzer.

5,3 km

We starten naar het Kemmel Chateau Military Cemetery. Volgens het huidige register liggen er 1135 doden uit WO I en 22 doden uit WO II begraven. 1 Franse moslim. Gesneuvelden uit de Arabische wereld kregen een aangepaste grafsteen: een opstaande steen die bovenaan overgaat in een hoefijzervormige boog. In het boogsegment vind je de halve maan (croissant), een vijfpuntige ster en een tekst in het Arabisch. De maansikkel is een algemeen symbool voor de islam en zelfs voor nog veel oudere culturen in het Perzische en Byzantijnse rijk. De cyclussen van de maan vormen de basis van de islamitische kalender. Binnen de godsdienst staat de maan voor een nieuw begin, het nieuwe licht dat komt na de duisternis. De ster verwijst naar de



5 verplichtingen waaraan de moslim zich dient te houden: het belijden van het geloof, het dagelijkse gebed, de aalmoezen, de ramadan en de bedevaart naar Mekka (indien dat mogelijk is). De islamitische tekst kan vertaald worden als: *'Dit is het graf van de dode'*. Bij de moslims wordt het graf parallel aan de richting van Mekka aangelegd. Via de Warande gaan we naar de rust. Het domein De Warande vormt een 16 ha groot park met een kasteel dat fungeert als centraal gemeentehuis. Het park vormt een uitgelezen wandelgebied met veel open ruimten en een rijk plantenassortiment. Het terrein is door diverse paadjes goed ontsloten. In de vroege lente bloeit de witte bosanemoon en later de boshyacint. Na de rust gaan we op verkenning langs de Lettenberg en gaan vlotjes naar de start langs de Willebeek.

9,3 km

Deze afstand volgt de 5,3km maar splitst voor de rust richting Hooghof. Tussen de velden genieten we van een prachtig zicht op Nieuwkerke, Dranouter, Wulvergem, Mesen, .. Voorbij de Panele nemen we de trappen vlakbij café-restaurant-hotel De Hollemeersch, met een prachtig zuidgericht terras en we gaan rusten. Na de rust volgen we de 5,3 km naar het einde.

12,3 km



Na de start gaat deze afstand direct door de Warande. Na de rust nemen we de Kimmelberg voor ons rekening. Als je de helling hebt overleefd kom je aan 'De Engel' bovenop de Kimmelberg, deze 16m hoge zuil prijkt sinds 1932 boven op de Kimmelberg als herdenking aan de gesneuvelde soldaten, de zuil symboliseert de Romeinse godin Victoria, godin van de overwinning. Wat verderop komen we aan een Frans massagraf waar je moeilijk onbewogen bij kan blijven, daar liggen 5300 gesneuvelde soldaten, waarvan er slechts 57 geïdentificeerd zijn, dankzij hen is België nog België. . We gaan via de waterinstallatie naar de Lettenberg en doen de kruisweg alle eer aan. Kunstenaar Bernard Sercu ontwierp de zeven kunstwerken. In het spoor van de kleinste afstand bereiken we het einde.

16,5 km

Volgt de 12,3km maar splitst aan het Hooghof onverhard af richting rustpost Dranouter. . Dranouter, gekend van het gelijknamige muzieksfestival, telt maar een paar straten. Het dorp van ongeveer 700 inwoners ligt tegen de flank van de Monteberg. Centraal in het dorp de Neogotische Sint-Jan-de-Doperkerk. We gaan langs de Lettingstraat en duiken 1km verder opnieuw het Procinciedomein 'De Kimmelberg' in. We wandelen langs wijndomein Monteberg op de zuidflank van de gelijknamige heuvel, Heuvelland zorgt voor de betere Belgische wijnen al zullen ze dat in het Hageland niet graag horen.. Na de rust in de Linde gaan we verder met de 12,3km.

22,9 km



Vlag van Heuvelland

Wapen van Heuvelland



De 22,9km start met de 12,3km maar gaat vóór het Hooghof richting Packhorse Farm Shrine Cemetery, te

bereiken via een breed graspad, tussen 2 weiden in. 'Packhorse Farm' was de naam van een boerderij aan de oostzijde van de weg van Lindenhoek naar Wulvergem. Net ten Z ervan stond een kapelletje ('shrine'), dat nu echter verdwenen is. We trekken gans door tot in Nieuwkerke om te rusten. Na de rust gaan we onverhard richting Dranouter. Van daaruit gaan we in het spoor van de 16,5km naar het einde.



28,8 km

Deze afstand volgt de 22,9km maar maakt in Nieuwkerke een ommetoer om via de Papestraatje (vermoedelijk een overblijfsel van de oude Romeinse heirweg die Cassel met Wervik verbond) op de Zwartemolenheuvel uit te komen. Op de top is er uitzicht over een groot deel van Heuvelland en richting het Franse Rijsel. Vroeger stond op de top een molen in bezit van de familie De Swarte, dit verklaart de herkomst van de naam. Het houten kruis op de top werd opgericht ter nagedachtenis aan drie priesters uit Nieuwkerke die gedurende de beeldenstorm door Bosgeuzen werden vermoord. In het jaar 1909 gaf Z.E.H. Lootens, pastoor van Dranouter, opdracht aan de heer Victor Vanmaercke, aannemer uit Tiegem, een Calvariekruis op te richten als herdenking aan de moord op drie geestelijken in 1568 door de bosgeuzen. Jaarlijks, de 3de zondag van september, gaat de 'Bedevaart Zwarte Molen' door, van de dorpskerk van Dranouter naar dit Calvariekruis.

34,6 km

De grootste afstand volgt de 28,8km op de voet maar maakt een bijkomende lus in Nieuwkerke. De walletjes mogen hier zeker niet ontbreken. Bij helder weer geniet je hier van één van de mooiste panorama's in het hele Heuvelland. In zuidelijke richting zie je Noord-Frankrijk met o.a. Rijsel en de terrils van Lens en Bethune. Aan de andere kant heb je een prachtig zicht op onze bergen! De namen van deze heuvels vind je terug op de infoborden.

