

Zaterdag 1 september 2018 - Elfbergentocht – Westouter

Startplaats:	Ontmoetingscentrum " Utendoale " Sulferbergstraat 11 8954 Westouter
Afstanden & Starturen:	06 u tot 15 u: 7,3 km & 9,3 km & 14,7 km 06 u tot 13 u: 20,0 km 06 u tot 12 u: 23,4 km 06 u tot 10 u: 31,5 km 06 u tot 09 u: 41,4 km & 50,0 km
Deelname Trofee:	10,00 EUR (6 consumpties + Trappist inbegrepen) niet-federatieleden 8,00 EUR (6 consumpties + Trappist inbegrepen) federatieleden
Aankomst:	De aankomst dient bereikt vóór 18u00
Medische verzorging:	Het Vlaams Kruis
Inschrijvingsprijs:	1,50 EUR (0,40 EUR korting voor federatieleden)

31 ste Elfbergentocht – Westouter

De Wandel-**TOP**-per

Wat Grote Oorlog heet, klinkt eufemistisch als we al de massagraven zien onderweg. Een eeuw terug heeft hij de hele Westhoek met bloed en gas doordrenkt. De sporen zijn, gelukkig maar, bewaard: esdoornbladeren voor Canadezen, een haan voor Fransen, een zwarte madonna voor Polen en vooral Britse cemeteries met meer dan 170 begraafplaatsen. Gedenken, herinnering levendig houden: ijzeren hekken, ommuring, grafstenen in wonderlijke harmonie, anoniem - "known unto God", namenregisters en in het midden een Cross of Sacrifice met een zwaard. Op grotere ossuaria staat ook een witte Stone of Remembrance, die "their name liveth for evermore" fluistert. Iedere steen is een triest verhaal. De kruisen zijn niet te tellen, de streek is een grote lij- kenakker. De Grote Oorlog is vooral de Gruwelijke, de Allesvernietigende, de Mensonwaardige oorlog, die voor altijd met deze West-Vlaamse aarde verbonden zal blijven.

7,3 km

We starten langs het Pools kapelletje op het dorpsplein dat herinnert aan de bevrijding van Westouter op 6 september 1944 door de eerste Poolse Pantserbrigade. Het beeldje van de Zwarte Madonna van Czestockowa werd vervaardigd door Bruno Recki, een soldaat die aan de bevrijdingsoperatie deelnam. We gaan richting de Baneberg. Op de Baneberg is er ook het keerpunt van de zetellift Cordoba. In de volksmond wordt deze helling ook de Slekkedreef genoemd.

Door de Douvevallei gaan we rusten in Loker. Na de rust gaan we rond de Rodeberg en via het Woestenhof komen we aan de start.

9,3 km

De 9,3km volgt de kleinste afstand maar neemt eerst een ommetoeer langs het Peenhof over de Franse Beek. Wanneer men de Franse Beek als bovenloop van de Kemmelbeek ziet, kan worden gesteld dat zij net over de grens in Frankrijk ontspringt.

14,7 km

We starten met de 9,3km en splitsen aan de Hoge Voutestraat. Al spoedig steken we de grens over. We laten Boeschepeberg voor wat het is en nemen de Kokereelberg. Het is niet de meest klinkende naam, maar toch is de Kokereelberg in Frans-Vlaanderen de moeite waard. Al was het maar om de rust, stilte en authenticiteit van een regio met een rijke geschiedenis op te zoeken. We rusten in Berthen. Na de rust kunnen we de Zwarteberg van 152m overmeesteren. De Zwarteberg of Mont Noir ligt op en over de Schreve. Net zoals de grens hier grillig uitgesneden is, zo is de Zwarteberg een unicum in deze normaal gezien rustige streek. Jaarlijks komen tienduizenden bezoekers naar 'hun landsgrens' afgezakt; de Fransen voor pralines, lederwaren, bloemen en planten, de Vlamingen voor hun Picon-aperitief, Frans stokbrood en andere snuisterijen. Kortom, hier heerst een gezellige, zij het soms hectische drukte. Op de Franse flank ligt het Site départemental Marguerite Yourcenar. De oorlog van 1914-'18 heeft ook op de Zwarteberg zijn sporen nagelaten. Marguerite Yourcenar heeft dit in haar woorden

vereeuwigd.

We komen boven aan de Douve camping en duiken



een holle weg in en gaan onderweg over de Vidaigneberg op 138m. We genieten van de wijnranken van Entre-Deux-Monts en komen stilaan terug aan de start.

20,0 km



2 rustposten. De 20,0km volgt de 14,7km tot Berthen. Berthen, dat verscholen ligt in het Frans-Vlaamse Heuvelland in de buurt van de Frans-Belgische grens, is een dorp met ongeveer 523 inwoners waar u niet per ongeluk terechtkomt. De geografische ligging in het midden van een natuurlijk amfitheater (gevormd door de Katsberg in het westen, de Boeschepeberg in het noorden en de Kokereelberg in het noordoosten) zorgt ervoor dat het dorp afgelegen is, maar toch open naar het Leiedal toe in de richting van Sint-Jans-Cappel en Bailleul (Belle). De historische wortels van Berthen zitten diep: de sporen van menselijke bezetting, die ontdekt werden op de heuvels in de buurt, tonen aan dat het dorp reeds zeer lang bewoond wordt (sinds de prehistorie). Deze hoogten deden namelijk dienst als woonplaats voor deze bevolkingen. Omwille van dezelfde redenen kwamen de 'Geuzen' zich in de streek verschuilen in de 16^{de} eeuw: de

beboste zones en het isolement van de Katsberg boden hen een natuurlijke bescherming. De streek deed voor hen dienst als uitvalsbasis van waaruit ze Vlaamse kerken en kapellen gingen vernielen.

Na de rust nemen we nog Sint-Jans-Cappel erbij. We zijn klaar om de Douvevallei van dichtbij te aanschouwen. Een deel van de Douvebeek trekt in het Heuvelland de grens tussen België en Frankrijk. In dit prachtig stroomgebied van de Leie ligt zo'n 63 hectare natuur en bos. Eind jaren '90 onderging het gebied een gedaanteverandering door aankopen. Prikkelraden worden opgerold waardoor hagen vrij uitgroeien tot ruige struwelen. Begrazingszones zorgen ervoor dat de vroegere scherpe perceelgrenzen vervagen. Door de talloze houtkanten en hagen, knobbomenrijen en holle wegen waan je je zo een paar eeuwen terug. Ook voor speciale knobbomen is dit het mekka. In het spoor van de 14,7km komen we aan het eindpunt.

23,4 km



3 rustposten. Deze afstand volgt het volledige parcours van de 20 km. Na de Vidaigneberg splitsen we nog even af naar de Baneberg en een extra rust in Loker.

Even op adem komen om de Rodeberg te veroveren. We passeren de Lourdesgrot. Pastoor Ludovicus (Louis) Nollet (1819-1899) van Westouter trok in 1873 op bedevaart naar het verre Lourdes. Bij zijn terugkeer droomde hij van een gelijkaardige grot op de Rodeberg. Hij had er eerder al een kappelletje opgericht bij de waterput waar de bewoners van de Rodeberg hun water kwamen halen. Naar eigen zeggen had hij gemerkt dat de vrouwen bij het water halen bleven staan om te babbelen. Hij wou ze in plaats daarvan leren bidden. De grot werd in de zomer 1875 ingewijd als bedevaartsoord. Oorspronkelijk waren er twee bedevaarten per jaar, op de eerste zondag van mei en de derde zondag van september. In 1882 wou Nollet zijn ontslag geven als pastoor van Westouter om op de Rodeberg te gaan wonen zodat hij elke dag in 'zijn' grot de mis zou kunnen opdragen. Het bisdom verplichtte hem echter om in Loker te gaan wonen. Zelf zei hij hierover dat zijn adres in Loker was 'bij nachte', maar in Westouter op de Rodeberg 'bij dage'. Via het Hellegat gaan we langzaam aan naar het einde.

31,5 km

We krijgen 4 rustposten. De 31,5km krijgen de Kokereelberg, Vidaigneberg, Boeschepeberg, Zwarteberg, Baneberg, Rodeberg, Douvevallei voor de voeten gegooid.. Terwijl de 23,4km in een rechte lijn richting Berthen gaat, splitst deze afstand voor een lus langs de Vitsemolenhoeve. De Vitsemolen of ViscHEMEUL'n zal je er echter niet meer vinden.. Na een eerste rust in Berthen doen we nog een lus met de Boeschepeberg op het programma. Na de rust passeren we de heerehofstei of Manoir, ook wel eens le *château de Berthen genoemd*, in feite een groot herenhuis met vijver waar op forellen wordt gevestigd. Het herenhuis kreeg ondertussen een toeristische functie. Van bij het kasteel bemerken we ook de hoppevelden van Boeschepe. Al vanaf de prehistorie moeten hier mensen gewoond hebben. Vanuit Berthen gaan we met de 23,4km naar de start.

41,4 km

Bereid je voor op de Kokereelberg, Vidaigneberg, Boeschepeberg, 2x Zwarteberg, Baneberg, Rodeberg, Katsberg, Douvevallei, haut champ en col de berthen (109 m). We volgen de 31,5km maar na Boeschepeberg gaan we recht naar de 166 meter hoge Katsberg met de tweehonderd meter hoge zendmast, de grootste wegwijzer in de streek, en het klooster van Onze-Lieve-Vrouw-ten-Berge. Een ahornblad op de muren gedenkt zeventuizend gesneuvelde Canadezen. Twee andere gedenkplaten dragen de namen Passchendaele en Ypres. Op de Katsberg staat een abdij en een 200 meter hoge televisiemast. De naam is afkomstig van de Germaanse volksstam van de Chatten. Tot op heden blijft de abdij zeer befaamd om haar kaas en bier. De Katsberg heeft ook een eigen wielerverhaal. De Cats is eenmalig opgenomen geweest in de Tour de France. Het was de Tour van 1994. Vanaf 2010 zit de Catsberg jaarlijks in Gent-Wevelgem. Tom Boonen kende er in 2011 materiaalpech. Hij kon nog voor de Kemmelberg aansluiten en in Wevelgem de spurt winnen voor Daniele Benatti en Tyler Farrar.



50,0 km



Kokereelberg, Vidaigneberg, Boeschepeberg, 2x Zwarteberg, Baneberg, Rodeberg, 2x Katsberg, Douvevallei, haut champ, col de berthen (109 m).

Iedere wandelaar die al over de Katsberg getrokken heeft, kent de Koortskapel. De GR128 passeert er. De kapel is opgenomen in verschillende vaste wandelroutes. Ze wordt ook bijna als een soort van traditie aangedaan in elke Elfbergentocht. De achterkant ervan valt nog het meest op, omdat het traliewerk vol hangt met kledingstukken en zakdoeken. Als je een kledingstuk meeneemt van iemand die koorts heeft, en hier offert, dan verdwijnt de koorts. Zo vertelt ons de legende...

Geniet zeker nog even na van een welverdiende Tongerlo, Keizer Karel, Heuvellandse wijn of Picon!

