

## Maandag 13 april 2020 : Kemmelbergtocht – Kemmel

- Startplaats :** O.C. De Gaper  
Reningelststraat 35  
8950 Heuvelland (*Kemmel*)
- Afstanden en starturen :** 06u30 tot 15u00 5,7km & 8,5km & 10,7km  
06u30 tot 14u00 16,8km  
06u30 tot 12u00 18,2km  
06u30 tot 11u00 24,2km  
06u30 tot 10u00 30,0km
- Aankomst :** Aankomst dient bereikt vóór 18u00
- Inschrijvingsprijs :** Federatieleden : 1,50 EUR  
Niet-federatieleden : 2,50 EUR

## Kemmelbergtocht – Kemmel

Met de Kemmelbergtocht zitten we in de WalkOn, stappen voor gelukkige mensen in een betere wereld is het engagement dat we aangaan. Met WalkOn wordt bovenal ingezet op natuur- en milieuzorg, active ageing, integratie van andersvaliden en jonge gezinnen, solidariteit onder elkaar. Deze duurzame doelstellingen verbinden en versterken, is de boodschap achter WalkOn. We worden voortdurend gewaarschuwd er een gezonde levensstijl op na te houden, aan beweging te doen, aandacht te hebben voor de klimaatsverandering en sociale contacten te onderhouden. Met WalkOn willen we ons steentje bijdragen aan een duurzame toekomst. Wandelen leent zich hier uitstekend toe. Meer zelfs, recreatief wandelen is wellicht de meest toegankelijke sport. Een gezonde sport, die nog jaarlijks aan belangstelling wint. Een groene, milieubewuste en gezondere wereld staat centraal binnen het WalkOn project. Samen met 'Mooimakers' versterken we de campagne in de strijd tegen zwerfvuil. Ons straatbeeld ziet er helaas niet altijd even netjes uit. We willen samen met alle Wandelsport Vlaanderen vzw leden, de wandelclubs, Vayamundo en Mooimakers, Vlaanderen mooier en properder maken. We bouwen mee aan een WalkOn-wandelbos. Op termijn zou er voor ieder lid van Wandelsport Vlaanderen symbolisch een boom geplant worden op Vlaams niveau.

WalkOn, een unieke wandelbelevens waar JIJ gelukkiger van wordt, en waar de wereld BETER van wordt!



## 5,7 km

We beginnen richting Kimmel Chateau Military Cemetery, een Britse militaire begraafplaats met gesneuvelden uit de Eerste- en Tweede Wereldoorlog. Overal ligt er wel een onbekende soldaat met opschrift *Soldier of the Great War known unto God*. Het kasteel van de familie Bruneel langs de Reningelststraat stond op het huidige domein Geelhand de Merxem en was vrij nieuw toen de oorlog uitbrak. Het kasteel werd verwoest door een brand einde 1917. Na de verwoesting werd het kasteel op een andere plaats en in een andere stijl heropgebouwd en vandaag dient het als gemeentehuis voor Heuvelland. De naam van het oude kasteel verwijst nog naar de naam van de begraafplaats Kimmel Chateau Military Cemetery. We gaan door het Warandepark en gaan rusten in De Linde. Na de rust brengt de Kattkerkhofstraat ons aan de Lettenberg, een uitloper van de Kimmelberg, waar je nog vier betonnen bunkers uit de Eerste Wereldoorlog kan terugvinden. De schuilplaatsen zijn door Britse soldaten gebouwd in het voorjaar van 1917. Ze vormden de toegang naar een ondergronds hoofdkwartier. De bunkers vielen in Duitse handen in april 1918. Eén constructie werd een medische post. Je kan deze bunker herkennen aan het rode kruis. De Lettenbergsite is toegankelijk via een wandelpad. Eén schuilplaats biedt nu onderdak aan vleermuizen. We genieten van het zicht op Ieper en komen via de Willebeek terug aan de start.



## 8,5 km

Deze afstand volgt de 5,7km maar splitst aan de Gremmerslinde. Een onverharde doorsteek en de Beukelaarstraat brengt ons rond de Kimmelberg en voert ons naar de rust via een trapconstructie aan de Hollemeersch. Na de rust volgen we de 5,7km naar het einde.

## 10,7 km

De 10,7km volgt de 8,5km maar flaneert langs het Hooghof en benut de rust om zich klaar te stomen voor een steile klim (bijna tot aan de top) van de Kimmelberg. Geniet van het prachtige zicht van de wilde hyacinten, een prachtige voorjaarsplant die met zijn donkerblauwe, klokvormige bloemen onmiskenbaar is. De wilde hyacint kan in sommige bossen de bodem letterlijk blauw kleuren. Maar hier en daar zal je er ook een wit exemplaar tussen zien staan. In de Middeleeuwen werd uit de knollen



lijm en zetmeel voor stijfsel gewonnen. We komen op adem tijdens de afdaling en komen in het spoor van de 8,5km aan de start.

### 16,8 km

Deze afstand volgt de 10,7km maar neemt na het Hooghof de Zwijnebak onder de voeten waar de Douvebeek dwars doorstroomt. Lucien Storme woonde in de wijk "De Zwijnebak" en was een Belgisch wielrenner. Hij wordt beschouwd als een typische Flandrien. Zijn belangrijkste overwinning behaalde hij in 1938 toen hij de wielervedstrijd Parijs-Roubaix won. We aanschouwen De Montebergranken van ver en gaan rusten in Dranouter. We trekken door het provinciedomein Kemmelberg en meten ons met de Monteberg tot op de flank van de Kemmelberg en gaan rusten. Na de rust gaan we volop voor het echte klimwerk, de Kemmelberg met zijn 156m het hoogste punt van West-Vlaanderen. Op de westelijke flank van de Kemmelberg bevindt zich een Frans massagraf met meer dan 5.000 Franse soldaten die sneuvelden in de Eerste Wereldoorlog. Op de top staat een gedenkzuil, opgericht in 1932 en ingehuldigd door generaal Lacappelle. De zuil is 16 meter hoog en beeldt de Romeinse godin van de overwinning, Victoria, uit. Het monument heet "Monument Aux Soldats Français" en wordt in de volksmond "Den Engel" genoemd. Oorspronkelijk was de zuil 18 meter hoog. Boven op de zuil stond een lauwerkrans met daarop een Franse soldatenhelm die echter verdwenen is na een blikseminslag in de jaren '70 van de vorige eeuw. Met de andere afstanden gaan we terug naar de start.

### 18,2 km

Deze afstand heeft het genoeg om de Kemmelberg tot tweemaal toe over te gaan. Volgt de 16,8km maar laat na de rust in Dranouter de Monteberg voor wat het is en gaat via wat omwegen rechtstreeks naar het Ossuaire Française. We gaan rusten in De Linde en gaan voor een tweede keer naar de top. De wereldberoemde schilder Rubens zou bij een doorreis ooit gezegd hebben: 'Dit is het oog van Vlaanderen'. Met de andere afstanden gaan we naar de start.

### 24,2 km

De 24,2km volgt de 18,2km maar neemt nog een extra doorsteek erbij met



rust in Nieuwkerke. In de Heirweg, ongeveer 300m voorbij Clarebout Potatoes, zie je aan de linkerkant een verhoging in de berm, de Walletjes. Je kan die berm opwandelen. Met behulp van de infoborden kan je de omgeving afspeuren. In zuidelijke richting zie je Noord-Frankrijk met o.a. Rijsel en de terrils van Lens en Bethune. Aan de andere

kant heb je een prachtig zicht op onze bergen! De namen van deze heuvels vind je terug op de infoborden. Vanaf Dranouter sluiten we aan bij de 18,2km om samen het parcours af te werken.

## 30,0 km

Deze afstand volgt de 24,2km maar neemt er nog wat extra's bij in Nieuwkerke. Geniet van de prachtige landschapsbeelden. De frêle glooiingen van de Heuvellandse getuigenheuvels, met de Kemmelberg voorop en het folk dorp Dranouter tekenen zich af. De Ghevelkesweg en de oude tramzate die destijds Ieper met de Seule verbond met middenin "le Pont d'amour", waar een leuk verhaal aan vasthangt. Eén dag per



jaar, met Sint-Anna, mochten de kantwerksters hun ééntonig werk onderbreken voor het feest. In het Vijverstraatje nabij het Sint-Annakapelletje ging het er soms wild aan toe... In juli 1771 werd de kapel afgebroken *'om de schijnheilige bijeenkomsten van jonge lieden die op de avondstonden aldaar plaatsvonden te beletten'*. Toen de spoorlijn werd aangelegd kwam een viaduct op de plaats van het kapelletje, de brug kreeg officieel de naam 'Pont St Anne', maar werd in de volksmond al vlug 'Pont d'Amour' genaamd. Er was dus sinds 1771 niet veel veranderd!

GEANMULLE