

Donderdag 12 oktober 2023 Kraterstocht - Wijtschate

Startplaats : O.C. De Klaverhulle
Schoolstraat 12B, 8953 Wijtschate (Heuvelland)

Afstanden en starturen : 07u00 tot 15u00
5,6 km & 5,7 km & 7,8 km & 9 km & 12 km & 14,5 km

Aankomst : Aankomst dient bereikt vóór 17u00

Inschrijvingsprijs : Federatieleden : 1,50 EUR
Niet-federatieleden : 3,00 EUR
Leden van De Heuvellandstappers : **GRATIS**
(Wel lidkaart laten inscannen!)

De Eerste Wereldoorlog nam Wijtschate in een wurggreep. Het front trok dwars door het dorp heen en laat zich nu, meer dan honderd jaar later, nog steeds zien. De Duitse mijnschacht in het Kampagnebos, het Bayernwald, de Pool of Peace en vele andere relictten vertellen het verhaal van de nietsontziende Mijnschlag. De natuur legde een troostend dekentje over het oorlogsleed. Onverharde paadjes brengen ons tussen de weiden en akkers naar die plekken waar zovelen het leven verloren. Onderweg genieten we van prachtige panorama's op de Kemmelberg, het glooiende Heuvelland en Ieper in de komvormige vallei.

5,6 km

SPANBROEKMOLENKRATER - PECKHAM KRATER

We starten richting Wulvergem en bekijken de Spanbroekmolenkrater van dichtbij. Spanbroekmolen was één van de 11 locaties aan het front van de Eerste Wereldoorlog waar de mijnschlag werd uitgevochten. De mijnkrater die het best



gekend is onder de benaming 'Pool of Peace' is een restant van de ontploffing van een dieptemijn uit de Eerste Wereldoorlog. De Spanbroekmolenkrater is ongetwijfeld de bekendste van alle mijnkraters die ontstonden op 7 juni 1917. Hij bevindt zich op het hoogste punt (76m) van de heuvelrug tussen Wijtschate en Mesen. De Duitsers hadden deze hoogte, waar voor de oorlog een molen stond, tot een bolwerk versterkt met bunkers, mitrailleurnesten en loopgraven. Niet minder dan twaalf Duitse

schachten en ondergrondse afluisterposten werden in een halve cirkel rond het bolwerk geïnstalleerd. Dat toont aan dat de vrees voor een aanval op deze positie reëel was. Links van de Wijtschatestraat richting Kemmel, bevindt zich de Peckham krater. Hier werd 39 500 kilo tot ontploffing gebracht. De krater is nu in gebruik als visvijver. In 1938 probeerde men de krater te dempen, maar het lukte niet om hem leeg te pompen. Omdat de helft van de kraterwand verwijderd werd, wordt het

resterende gedeelte nog geaccentueerd in het landschap. In het Kampagnebos, Dietrich, een Duitse schacht. Vanaf begin 1916 waren de geallieerden reeds volop aan het graven onder de Duitse stellingen. De Duitsers waren hiervan op de hoogte. Ze startten de bouw van 29 verticale schachten die uitliepen in horizontale tunnels. Via deze tegentunnels probeerden, ze de Britse aanvalstunnels te counteren.

5,7 km

PETIT BOIS KRATER

Een eerste traject passeert langs Renko Head in de Hospicestraat, een sculptuur van Johan Tahon. Het beeld is een soort verstilling, nadenken en bezinning. In die



zin komt het beeld heel goed tot zijn recht bij het rust- en verzorgingstehuis. Het straalt de stilte en rust uit waar de bewoners nood aan hebben. We nemen een adempauze. Een tweede traject start langs de kerk van Wijtschate en wandelt naast het Kampagnebos. In de Wijtschatestraat zien we 2 Ierse zuiltjes. Eén met het logo van Ierland, de shamrock, en één met het logo van Ulster, de rode hand. De twee zuiltjes moeten de heldhaftige inzet van twee Ierse divisies tijdens de grote mijnenslag op 7 juni 1917

duidelijk maken. Het gaat om de protestantse 36ste Ulster Divisie en de katholieke 16de Ierse divisie. Het was de laatste keer in de geschiedenis dat katholieke en protestantse Ieren samen vochten. Daarom heeft deze plek voor de Ieren een bijzonder symbolische waarde.

7,8 km

SPANBROEKMOLENKRATER - MAEDELSTEDE FARM KRATER

De 7,8km volgt de 5,6km tot de Pool of Peace en gaat dan verder naar de Maedelstede Farm krater. Maedelstede ontleent zijn naam aan de Duitse versterking die hier in de hoeve op de frontlijn was uitgebouwd. Het front volgde de Westvlaamse heuvelrug. De hoogteverschillen vormden de aanleiding om ondergronds te gaan: de Britten hoopten op die manier de Duitse troepen uit hun hoger gelegen posities weg te blazen. Na een passage door het Kampagnebos komen we stilaan aan het einde.

9 km

KRUISSTRAATKRATER - WW1 KRATER – SPANBROEKMOLENKRATER - PECKHAM KRATER

De 9km gaat mee richting Wulvergem maar neemt nog een zalig stukje natuur met zich mee langs een imposante knotwilgenhaag. 4 kraters passeren we op onze tocht. Naast de Pool of Peace en de Peckham krater tevens nog de Kruisstraat krater en de WW1 krater. Wijtschate zal zich de ochtend van 7 juni 1917 voor eeuwig herinneren. Het heuvelachtig gebied werd die dag hevig door elkaar geschud door de Mijne slag. Een hevige oorlogsstrijd waarbij 19 dieptemijnen onder de stellingen van de



Duitse vijand tot ontploffing werden gebracht. In de schaduw van de Sint-Medarduskerk houdt het standbeeld van " *The Miner*", dat een Engelse tunnelgraver voorstelt, de herinnering levendig.

12 km

PETIT BOIS KRATER - WW1 KRATER - PECKHAM KRATER - SPANBROEKMOLENKRATER

De 12km gaat vooreerst door het Kampagnebos en ziet voor zich Le Petit Bois, een klein bosperceel met twee mijnkraters. Le Petit Bois is vooral bekend om de eerste elektrische graafmachine. In maart 1917 werd ze ingezet om ondergrondse tunnels te graven. Het werd een complete mislukking. Door de zuigende kracht van de zware kleigrond liep de machine steeds vast en werd ze onder de grond achtergelaten. De exacte locatie wordt geheim gehouden, maar de machine bevindt zich nog wel degelijk onder de Blue Bastard Clay.



De naam die de Britten gaven aan de Ieperse zware grond. In de Wulvergemstraat zien we nog de restanten van een Duitse bunker, beter gekend als Skip Point. De bunker speelde tijdens de Mijnslag een belangrijke rol in de Duitse verdediging. Toen de Ierse divisies met de bevrijding van Wijtschate startten, stootten ze hier op hevig verzet. Onder de indruk komen we terug aan de start.

14,5 km

HOLLANDSE SCHUUR - PETIT BOIS KRATER - MIJNKRATERS ST-ELOOI

De 14,5km doet een heuse toer om volgende kraters te ontwarren Hollandse schuur, Petit Bois krater en mijnkraters St-Elooi. Het gehucht Sint-Elooi, ten zuiden van Ieper, was het meest vooruitgeschoven punt van de Duitse frontlinie rond Ieper en werd dan ook fel bevochten. Zowel Britten als Duitsers brachten hier tijdens de oorlog heel wat dieptemijnen tot ontploffing. De mijnkrater van Sint-Elooi is het gevolg van de grootste ontplofte dieptemijn tijdens de Mijnslag van 1917. Vlakbij de krater is nog een Britse bunker te zien. In het Croonaertbos is een stuk van een Duits loopgravenstelsel te zien. De Duitse troepen veroverden deze plek op de Fransen in 1914 en doopten de site 'Bayernwald'. Hier tref je ook twee luisterschachten aan. De Duitse soldaten vreesden voor Britse dieptemijnen en konden dankzij deze gangen de vijandelijke activiteiten afluisteren. Bayernwald is gereconstrueerd op basis van archeologisch onderzoek en laat je 10% van de oorspronkelijke constructie uit WO I zien.

* *
*

Geniet nog even na met een zelfgemaakte picon of een Heuvellands wijntje!

Er is ook warme chocomelk met slagroom of koffie met een advocaatje!