

## Zondag 10 november 2024 - Hellegattocht – De Klijte

**Startplaats:** Ontmoetingscentrum " De Fontein "  
Dikkebusstraat 30  
8954 HEUVELLAND (DE KLIJTE)

**Afstanden & Starturen:** 07 u tot 15 u: 2,3 km  
07 u tot 15 u: 5,7 km (kinderwagens)  
07 u tot 15 u: 6,3 km (natuur)  
07 u tot 15 u: 9,9 km  
07 u tot 14 u: 12,8 km  
07 u tot 13 u: 16,8 km  
07 u tot 12 u: 22,3 km  
07 u tot 11 u: 26,0 km

**Aankomst:** De aankomst dient bereikt vóór 17u00

**Inschrijvingsprijs:** 3,00 EUR (1,50 EUR voor federatieleden)

### Hellegattocht – De Klijte

Een getuigenheuvel of Diestiaanheuvel is in Vlaanderen de benaming voor een heuvel met een bepaalde geologische oorsprong. De 125 meter hoge Scherpenberg is één van die fraaie getuigenheuvels in Heuvelland. Vanaf zijn flanken is het volop genieten van de prachtige vergezichten op de Kemmelberg en het dorp Loker, en op het schilderachtige landschap tussen die beide plaatsen. Aan de noordelijke flank van de Scherpenberg ligt het dorp De Klijte, met een fotogenieke lindendreef die naar het pittoreske kerkje leidt. In De Klijte heb je overigens een heel mooi vergezicht op Ieper. De Scherpenberg is een wat bijzondere bult in het Heuvellandse landschap, eenzaam steekt hij uit boven een prachtige dalvallei aan de oostkant en uitgebreide wijngaarden aan de zuidwestelijke kant.



**2,3 km**

De ideale afstand om met kinderen te doen of om toch de beweging te hebben die we nodig hebben. We kunnen genieten van het zicht op Ieper en Poperinge en de prachtige herfstkleuren in de Wijngaard, De Zavelaar. Een heerlijk snufje herfst!

## 5,7 km

We starten met zicht op Ieper en omstreken. We wandelen langs de Scherpenberg. Vanaf de berg is er uitzicht op het bronhoofd en de diep ingesneden bedding van de Bruilloosbeek die verderop in de Kimmelbeek uitmondt. In de volksmond Klein Zwitserland genoemd. Een heerlijk stukje natuur!

We dwarsen de straat en passeren Wijngaard Zavelaar, gelegen in de vallei van de Scherpenberg ontstaan door een unieke samenwerking tussen houthandelaar Stefaan Decadt uit Vlamertinge, en wijnbouwer Martin Bacquaert van het wijndomein Entre-deux-Monts uit Westouter.



## 6,3 km

De 6,3 km doet hetzelfde parcours als de 5,7 km maar neemt de passage over de Scherpenberg voor zijn rekening.

## 9,9 km

We starten met de kleinste afstand en genieten van een grandioos uitzicht op het valleitje 'Klein Zwitserland', een pittoresk keteldal, erkend als natuurgebied. We rusten in Loker. Na de rust nemen we de Scherpenberg voor ons rekening.

## 12,8 km

De 12,8 km gaat mee met de 9,9 km maar gaat na de rust in Loker door het Hellegatbos. We flaneren langs De Kosmos, een iconisch verblijf dat er nu uitziet als een ruïne, maar jaren geleden was het een erg populaire bestemming voor jongerenvakanties, onder meer door het openluchtwembad. Het gebouw staat er al bijna 90 jaar. In 2034 moet de nieuwe Kosmos opengaan met



hotel, café en restaurant. Door de bouwstijl en de locatie wordt het echt een uniek hotel. Het is een modernistisch gebouw en die stijl zal helemaal doorgetrokken worden. Het onheilspellend klinkende Hellegatbos van iets meer dan 45 hectare zal je aangenaam verrassen met zijn natuurpracht, diversiteit en prachtige vergezichten. De naam van het bos verwijst naar een diepe ravijn onderaan de Rodeberg, het "gat in de helle" waarbij "helle" in de streektaal staat voor heuvel. Een holle bergweg doet ons op adem komen en voert ons tot aan de rust in de Rodeberghoeve. Na de rust gaan we in het spoor van de grootste afstanden over de Scherpenberg naar de start.



## 16,8 km

De 16,8 km gaat op pad met de 12,8 km en neemt in 2 etapes de volledige hellegattrap voor zijn rekening! 104 trappen in totaal, probeer de tel maar bij te houden... Jazeker, de hartslag zal de hoogte ingejaagd worden. Niet alleen door de inspanning, maar evenzeer ook door de prachtige vergezichten, de rust, de stilte én de romantische plekjes. Onderweg nemen we een welgekomen rustpauze in de Rodeberghoeve. Een pittige wandeling maar eentje waarbij al je zintuigen geprikkeld worden...

## 22,3 km



De 22,3 km volgt het spoor van de 16,8 km maar doet een lus na de 1<sup>ste</sup> rust in de Rodeberghoeve. Ook hier de volledige Hellegattrap. Het Hellegatbos komt uitgebreid aan bod en de Baneberg ontbreekt hier ook niet. Net als de Kemmelberg behoort de Baneberg tot de getuigenheuvels van het Vlaamse Heuvelland. In feite ligt de Baneberg wat in het groen verscholen tussen de bekendere Rode Berg, Vidaigneberg en Zwarte Berg. Aan de voet van de Baneberg geniet je van een prachtig zicht op Loker, een van de acht kleine Heuvellanddorpen. Bij mooi weer kan je zelfs de mijnterrils van Nord/Pas-de-Calais ontwaren en maar liefst 20 kerktorens in de ruime omgeving. De toon is meteen gezet. Nabij de top ontwaar je de Lijstermolen, daarom wordt de helling ook wel Molenberg genaamd.

Oorspronkelijk had deze staakmolen, uitgerust met twee steenkoppels, een plaatsje op de Lijsterhoek in Beernem. Wie helemaal weg is van het unieke Heuvellandzicht kan na de wandeling de zetellift Cordoba nemen. Weg van alle drukte zweef je hoog boven de wijngaarden van Heuvelland Vintage, een unieke belevenis in ons klein Belgenlandje. We duiken naar beneden en verkennen de prachtige Douvevallei. Het duurt niet lang of we gaan de grens over "de schreve" en blijven even op Franse bodem. De wijngaard van Entre-deux-Monts brengt ons terug aan de welverdiende rust die ons voorbereid op de laatste kms terug naar de startzaal.



## 26,0 km



De grootste afstand begint met een zijspoor langs de Millekruisstraat en volgt daarna het traject van de 22,3 km. De grens met Frans-Vlaanderen heeft in de Westhoek iets speciaals. Tot 1713 was Frans-Vlaanderen een onderdeel van Vlaanderen. Beide regio's hebben een groot stuk uniforme geschiedenis en troeven: hun taal, hun erfgoed, hun landschap. Als je met vakantie bent in de Westhoek is even over de grens hoppen dan ook een must. In de volksmond wordt de grens 'de schreve' genoemd – schreve betekent in het dialect 'lijn'. In de Westhoek was

de 'schreve' jarenlang het epicentrum van de grenssmokkel, een soms gevaarlijk spel tussen de blauwers (smokkelaars) en de kommiezen (douaniers).

Vergeet vooral niet te genieten van al het moois om je heen, de rust, de stilte en de paddenstoelen (kijken mag, aankomen niet)!



Geniet zeker nog even na van een welverdiende Sint-Bernardus, Wipers, Heuvellandse wijn of Picon!