

## De getuigenheuvels van West-Vlaanderen

Overall in het kleine Heuvelland deint een "viervoudige golfslag": idyllische vergezichten, stille dorpen en nog stillere dodenakkers, heuvels die bergen heten en verdwenen grenspalen. Net niet en toch even wel over de Schreve. Schreve, grensland met Frankrijk, een gril van moeder natuur. Want ooit deinde hier een oerzee met zandbanken. Getuigenheuvels, die de landbouw hebben gevormd, die steen voor kerk en huis hebben geleverd, die fietsers lokken en die getekend zijn door de Grote Oorlog. En die wandelaars grote genoegens bezorgen: dit is waar de Elfbergentocht / Flanders Summits voor staat!

We schotelen jullie een onvergetelijke zwerftocht voor langs en op de Heuvellandse getuigenheuvels en een stukje Frans-Vlaanderen. De ultieme uitdaging voor beginnende en ervaren langeafstandswandelaars! Bereid je voor op een tocht vol geschiedenis, legendes en natuurpracht, heuvels die naarmate de afstand groter wordt bergen worden.

Al naargelang de afstand krijgen we de Catsberg (146m), Kokereelberg (112m), Vidaigneberg (138m), Boeschepeberg (139m), Col de Berthen (109m), Zwarte berg (152m), Baneberg (140m), Rodeberg (138m), Scherpenberg (125m), Kimmelberg (156m) en de Monteberg (115m) voor de voeten gegooïd. Stuk voor stuk Belvédères met een eigen geschiedenis..

We starten in Westouter. De Rodeberg, vooral bekend van de kabelbaan die de Rode met de Zwarte berg verbindt, en evengoed één van de eerste natuurgebieden van Vlaanderen. Via de *'Trappen van het Hellegat'* daal je de "berg" af. Het lijkt alsof je als wandelaar steeds dieper tot in het hart van het bos doordringt. Hier hoor je niets meer behalve natuur. Als de hel zo klinkt, dan is het er wel zeer stil!

Vlakbij de top van de Baneberg staat de Lijstermolen en vertrekt de stoeltjeslift Cordoba, die in 1957 werd gebouwd. De enige kabelbaan in Vlaanderen die over de wijngaarden van Entre-Deux-Monts, de Baneberg met de Vidaigneberg verbindt. Deze stoeltjeslift komt voor in de serie 'Eigen Kweek' en 'Reizen Waes - West-Vlaanderen'.

De Douvevallei, een aaneenschakeling van stiltemomenten. In de verte, net tegen de horizon, heb je een schitterend uitzicht op de Noord-Franse stad Bailleul. Holle wegen, een beekje dat voor verkoeling zorgt tijdens de zomer, wat wil je meer?

De Kokereelberg ligt vlak bij de voet van de Boeschepeberg en de Katsberg. De naam van de berg is afgeleid van het Franse woord querelle dat staat voor ruzie, twist. Rust in Berten waar we Le Château de Berten treffen, in feite een groot herenhuis met vijver waar op forellen wordt gevestigd. Het herenhuis kreeg ondertussen een toeristische functie. Van bij het kasteel bemerken we ook de hoppevelen van Boeschepe.

De weg gaat steil naar boven naar de Catsberg tot aan de abdij. Prachtige vergezichten in een nog ongerept landschap waarin alleen de zendmast (200m hoog), de grootste wegwijzer in de streek, uit de toon valt. De abdij dateert van 1825 en wordt bewoond door paters trappisten, befaamd dus voor bier en kaas. De gebouwen zitten grotendeels verborgen achter een hoge muur. Een ahornblad op de muren gedenkt zeventuizend gesneuvelde Canadezen. De Katsberg is afkomstig van de Germaanse volksstam van de Chatten.

De Koortskapel of Chapelle de la passion. Ze wordt ook bijna als een soort van traditie aangedaan in elke Elfbergentocht. De achterkant ervan valt nog het meest op, omdat het traliewerk vol hangt met kledingstukken en zakdoeken. Als je een kledingstuk meeneemt van iemand die koorts heeft, en hier offert, dan verdwijnt de koorts. Zo vertelt ons de legende...

Het Parc Yourcenar en het bos van de Zwarte berg staan bekend om de voorjaarsbloeiërs, en dan vooral de boshyacinten die in de vroege lente de bosbodem omtoveren tot een blauw-groen tapijt en het daslook dat in april volop in bloei staat. In het centrale gebouw, een imposante villa, kunnen schrijvers hun ding komen doen. De villa is vernoemd naar de schrijfster Marguerite Yourcenar. Het was de schuilnaam van *'Marguerite Antoinette Jeanne Marie Ghislaine Cleenewerck de Crayencour'*, zoals ze voluit heette. Yourcenar is een bijna-anagram van Crayencour. Ze was in 1980 de eerste vrouw die werd toegelaten tot de 'Académie Française', de prestigieuze erelijst van de beste Franse schrijvers en schrijfsters doorheen de tijden. We volgen kronkelende bospaden, landwegeltjes en deels verharde wegen. Door de aanwezigheid van beekjes en bronnen kan het soms modderig wandelen zijn, zelfs als het al een tijdje niet meer geregend heeft.

Zet al je zintuigen open, snuif de zuivere boslucht op en sta even stil bij het open landschap en de vergezichten. Geniet van elke blik want deze trail zal je niet onbewogen laten!