

## Maandag 20 mei 2024: Wijngaardtocht - Dranouter

<b>Startplaats:</b>	Ontmoetingscentrum "De Klakeye" Dikkebusstraat 236 te Dranouter	
<b>Afstanden &amp; Starturen:</b>	06u30 tot 15u00	3,2km en 6,3km en 9,8km
	06u30 tot 14u00	16,3km
	06u30 tot 13u00	20,1km
	06u30 tot 10u00	26,0km
<b>Aankomst:</b>	De aankomst dient bereikt vóór 18u00	
<b>Inschrijvingsprijs:</b>	3,00 EUR (1,50 EUR korting voor federatieleden)	

### Wijngaardtocht – Dranouter

Het Heuvelland heeft sinds 2005 een gecontroleerde Beschermde Oorsprongsbenaming voor wijn: BOB Heuvelland. Een van de meest betoverende wijnstreken in België. Het is moeilijk om de magie van Heuvelland te beschrijven, je moet er naartoe om het te voelen. Interessant is dat in 7 van de 8 dorpen wijngaarden aangelegd zijn. Wijnbouw is een toeristische troef en dus ook van economisch belang én bovendien duurzaam: het is een ambachtelijk proces op basis van natuurlijke grondstoffen.

In Heuvelland zorgt het glooiende landschap voor een goede afwatering en dus droge grond. Samen met het zonlicht, de snel opwarmende bodem en de nabijheid van de zee vormt dat een goed microklimaat dat het afrijpen van de druiven stimuleert. Het Heuvelland heeft het voordeel van de hellingen, de invloed van de Noordzee en de bodem met ijzerzandsteen. De combinatie van deze factoren maakt van deze regio een bijzonder, erkend wijnbouwgebied. Vandaag zijn er diverse wijnbouwers actief in de streek. Wijnkenner of niet, deze dag wordt er één om niet te vergeten.

#### 3,2 km

Dit parcours is geschikt voor rolstoelgebruikers en volledig verhard met start in de Zwartemolenstraat. De eerste en enige wijngaard langs dit wandeltraject: 't Koudekot. Het domein wordt in twee delen verdeeld door de Polderbeek die dwars door het domein loopt.. We komen terug aan de start.

#### 6,3 km

Via de Victoriastraat gaan we richting wijngoed d'Hellekapelle in Loker. Hellekapelle is dialect voor 'vlinder'. Elke wijn die op het wijngoed wordt gebotteld, krijgt een andere vlinder op het etiket. Zo heb je ondermeer het Koolwitje, een zachte witte wijn van blauwe Pinot Noir-druiven. Michel is een gepassioneerd wijnbouwer die zijn wijnen met zorg en liefde omringt. Wijngoed d'Hellekapelle is met zijn 2 hectare één van de grotere kleintjes in Heuvelland.

We passeren Klein Rijselhoek, de uit de hand gelopen hobby van economieleraar Peter Vandamme, pakt uit met biowijnen, of low intervention wines. Spelen met wat de natuur je schenkt dus. Het domein is omringd met meidoornhagen en voorzien van een nestkast op maat van torenvalken. Na de rust in Loker gaan we nog door de wijnranken van d'Hellekapelle en genieten van het landschap tot we terug aan de start komen.



**9,8 km**



Deze afstand volgt de 6,3km maar maakt na de rust in Loker een omweg om door de prachtige wijngaard van De Monteberg te wandelen, gerund door de familie Six, dat een eigen shop en een zalig wijnterras heeft, waar je kunt genieten van een goed glas wijn met de wijngaard sierlijk aan je voeten. Ward houdt zich bezig met de wijngaard, zus Katrien coördineert de rest, van hoevicknicks over rondleidingen tot de vlotte service op het wijnterras. Proeven doen ze samen, net als bottelen. En als de een met vakantie is, neemt de ander die taken gezwind over. Een echt familiebedrijf dus, met al 10 hectare of 48.000 wijnstokken dat jaarlijks goed is voor 40.000 à 50.000 flessen, een mix van wit, rood, rosé en mousserende wijnen.

Vergeet niet om een glaasje van dit godendrankje te proeven in de startzaal.

**16,3 km**

De 16,3km gaat door het magische eeuwenhout. Je zou haast geloven dat de tijd er is blijven stilstaan. Houtkanten en hagen ademen een sfeer van lang vervlogen tijden uit. Her en der tussen het samenspel van bos, weiden en



akkertjes vangen we een glimp van het schitterend Heuvelland-landschap op. Ook de sporen van het woelige oorlogsverleden zijn nooit veraf. De poelen die we onderweg waarnemen zijn vaak oude bomkraters. De afgedamde vijver in het Eeuwenhout diende als drinkplaats voor de paarden van de Engelse artillerie. Le manoir de la Douve, een prachtig landhuis in een heerlijke oase van rust en groen. Een unieke setting in een sprookjesachtig mooi decor. En als toemaatje de Douvevallei er bovenop, een absolute natuurparel. De beek de Douve vormt de natuurlijke scheidingslijn tussen de IJzer en de Leie en geeft het landschap haar

typische Heuvellandse karakter: glooiende weilanden en akkers wisselen af met diepe beekdalen en natte kwel- en bronzones. Een aantal prachtige oude knobomen vertellen verhalen van - letterlijk- bijna een eeuw!

We verkennen het wijngoed Entre-Deux-Monts. Het terras van Entre-Deux-Monts, het grootste Heuvellandse wijnhuis, is een voltreffer. Voor je strekt zich een panorama uit van Hondshoote tot Boezinge. Entre-Deux-Monts betekent letterlijk 'tussen twee bergen'. Een naam die het domein duidelijk niet gestolen heeft. Deze wijngaard gelegen tussen de Rodeberg en de Zwarteberg in het West-Vlaamse Heuvelland staat garant voor expertise, doorzettingsvermogen, toewijding en vooral een generatielange passie voor wijn. Op enkele jaren tijd is Entre-Deux-Monts uitgegroeid tot een volwassen wijngaard met wijnen die zich gerust tot de Belgische top mogen rekenen. Hoewel elke wijn aromatisch, fris en zuiver is, hecht Martin Bacquaert veel belang aan de eigenheid van elke wijn afzonderlijk. Bij Entre-Deux-Monts zit het hem in de afwerking. Van etiket tot naamgeving, alles is tot in de puntjes uitgedacht. Al blijft het ware kunstwerk uiteraard de uitmuntende, zomerse smaak! Rust in de Rodebergoeve. Na de rust trotseren we het Hellegatbos waarna we een tweede keer rusten in Loker. We volgen het spoor van de 9,8km tot het einde.



## 20,1 km

De 20,1km volgt de 16,3km maar neemt het Hellegatbos van een andere kant om in de Hellegatstraat Wijndomein Heerlyckheyt Roonen Bergh te bekijken. Het domein,



gestart in 2020, ligt op de flanken van de Rodeberg en heeft een typische bodem van ijzerzandsteen en zavel. Zandsteen houdt de warmte vast en bevordert het rijpen van de druiven. Zavel is vruchtbaar, vochthoudend en doorwortelbaar en dus vrij makkelijk te bewerken. Roonen bergh is de benaming van de huidige "Rodeberg", die men aantreft op de "Ferrarris"-atlas van 1777 (kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden). Roonen bergh is afgeleid van "roanenberg", berg genoemd naar de roodachtige ijzerhoudende zandsteen, die in de zandleemgrond is verwerkt, als gevolg van de zandbanken die de zeeën hier in een verre verleden neerzetten. En in het spoor van de 16,3km gaan we verder naar de start.

  
**ROONEN BERGH**  
*Heerlyckheyt*

## 26,0 km

De grootste afstand is een waar pareltje met een aaneenschakeling van wijngaarden. Met als extra, De Zavelaar, gelegen in de vallei van de Scherpenberg op de heuvelrug 'Zavelaar' in het Heuvelland. Ontstaan in 2010 door een unieke samenwerking tussen houthandelaar en zaakvoerder Bellini Stefaan Decadt en Martin Bacquaert van het wijndomein Entre-Deux-Monts uit Westouter. De passie voor wijn van Stefaan en de know-how van Martin, leiden samen tot het maken van mooie kwaliteitswijnen. Met een tevreden en zalig gevoel komen we terug aan de start.



**In de startzaal zowel als op de controles zijn er 2 Heuvellandse (Monteberg en Koudekot) wijnen te koop. Per glas aan de bar of/en per fles in de clubwinkel. Ze zijn het zeker waard om eens te proeven!**